

Bättre och mer effektiva behandlingar, en ökad livslängd bland befolkningen och ett högt förtroende för personalen. Hälsa- och sjukvårdens styrkor är många. Men det finns också anledning till oro. För när allt färre i yrkesför ålder ska försörja en allt äldre befolkning växer kraven på en effektiv och öppen vårdprocess.

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Sjukdomstillstånd som för tio år sedan var dödliga går idag att leva med, och i vissa fall bota helt. Nya behandlingar, läkemedel och andra innovationer som kan förbättra och förlänga livet för fler människor tillkommer ständigt. Det ställer stora krav på hälso- och sjukvården och på samhället. Det faktum att fler som lever längre innebär också att vi är i behov av hälso- och sjukvårdens resurser längre och längre tid. På Nätverkskonferensen i Piteå 10-11 februari kommer hälso- och sjukvårdens framtid diskuteras. Vi vill lyfta fram tre viktiga framtidsfrågor:

**Behovsstyrning.** När trycket på hälso- och sjukvården ökar blir det allt viktigare att resurserna riktas mot dem som behöver det allra mest och där de skapar den mesta hälsan. Därför är det viktigt att utarbeta metoder för en utvecklad behovsstyrning. För politiker och tjänstemän inom landstingen utgör detta en stor utmaning.

**Prioriteringar.** Öppenhet och tydlighet kring landstingens och regionernas prioriteringar av viktiga behovsgrupper skapar inte bara insyn i och förtroende för vården utan säkrar också tillgången till hälso- och sjukvård för dem med störst behov. Förutsättningar måste också skapas för att mönstra ut gamla behandlingar och mediciner som ersatts med effektivare alternativ eller bedömts mindre prioriterade.

**Nationella riktlinjer.** En behovsbaserad styrning kräver ökade kunskaper om medborgarna, deras behov och synpunkter. Socialstyrelsen arbetar med att ta fram nationella riktlinjer för vanliga sjukdomar och behovsgrupper. Riktlinjerna skall skapa förutsättningar för en god och likvärdig vård i hela landet. En viktig fråga blir därefter hur riktlinjerna och den omfattande kunskapen skall integreras i vården.

Nätverket Hälsa och Demokrati och nätverket Uppdrag Hälsa är sammanslutningar av landsting och regioner som alla på olika sätt arbetar med att utveckla behovsstyrningen inom hälso- och sjukvården. Genom erfarenhetsutbyten arbetar vi för att medborgarnas behov ska stå i centrum.